

Stolpersteine



Stolpersteine of wel struikelstenen zijn mini-gedenktekens voor slachtoffers van het Nationaalsocialisme. Op het trottoir voor de huizen van mensen die verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn worden deze stenen geplaatst.

Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst.

De plaatsing van deze mini-monumenten is begonnen als een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het project Stolpersteine loopt al sinds het jaar 1994. Eind 2014 zijn er al 50.000 Stolpersteine geplaatst in meer dan duizend steden en dorpen.

In vele landen in Europa zijn er al stenen geplaatst waar onder Noorwegen, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg, Nederland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen, Oekraïne, Rusland, Frankrijk, Italië, Slovenië en nu ook in Spanje.

In Duitsland en Oostenrijk zijn Stolpersteine te vinden die verwijzen naar Spanjestrijders, de in Naval, Spanje, geplaatste stenen verwijzen naar Republikeinse Spanjaarden die in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Mauthausen zijn omgekomen.

Wellicht een idee om op te pakken voor de Nederlandse Spanjestrijders die slachtoffer zijn geworden van het fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog zoals Samuel Dormits (Rotterdam), Jan Hendrik van Gilse (Den Haag), Juda Worms (kamp Amersfoort), Achille Beguin (Plötzensee), Frank Hartogh

(Sobibor), Isaac van Creveld (Bergen Belsen), Johannes Kerker (Sandbostel), Cornelis Harthoorn (Cap Arcona), ...



Hamburg



Naval

Meer informatie over dit project is te vinden op de website Stolpersteine ook is het project via Twitter te volgen via [@_Stolpersteine_](https://twitter.com/Stolpersteine)